

**HET KERKBLAD**



**HERVORMDE GEMEENTE**

**OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING**

**PASEN 2009**

## HERV.GEMEENTE OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING.

- Voorganger* : Ds. A. Boonstra, Haren, tel. (050) 577 25 57
- Scriba / Kerkelijk Bureau* : mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 21  
9663 BX Nieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54
- Administratie Kerkrentmeesters* : mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60  
girekening: 84.12.61  
bankrekening: 3650.03.964  
t.n.v. Hervormde Gemeente  
Ommelanderwijk – Zuidwending,  
Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.
- Giften Kerkblad* : girekening: 84.12.61  
t.n.v. Hervormde Gemeente, o.v.v. gift kerkblad.
- Administratie Diakonie/ Giften Bloemen* : mevr. C. Stel, tel. (0598) 62 81 42  
girekening: 27.05.055  
t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente  
Ommelanderwijk – Zuidwending,  
o.v.v. Gift bloemen.
- Verhuur kerk / gebouw* : mw. T. Dubbis, J. Vegterweg 3  
9644 VH Veendam, tel. (0598) 61 43 18
- Redactieadres Het Kerkblad* : dhr. H. Huisman, Houtduifstraat 6,  
9644 VL Veendam, tel. (0598) 61 70 61
- Administratie Het Kerkhof* : dhr. H. Pietersen, tel. (0598) 63 09 17  
bankrekening: 3190.04.449  
t.n.v. Herv.Gemeente, inzake Het Kerkhof,  
Zuidwending 125, 9644 XC Veendam.

## **TER OVERWEGING:**

### **Pastoraat**

In onze gemeente zijn al langer verschillende pastorale omstandigheden die extra zorg vragen. U kunt begrijpen dat deze situaties voorrang verdienen boven de andere bezoeken. Als u ziek bent of op welke wijze dan ook behoefte heeft aan bezoek geeft u dat dan door aan de kerkenraad in het bijzonder aan de ouderlingen of aan de predikant. De kerkenraad probeert zo goed mogelijk in samenwerking met de predikant alle pastorale taken uit te voeren, maar u bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk uw wensen en behoeften aan ons kenbaar te maken. Het beroert ons allen dat een aantal mensen uit onze gemeente met moeilijke omstandigheden geconfronteerd worden. In het pastoraat kun je op zulke momenten niet meer doen dan deze mensen zo goed mogelijk volgen en er voor hen zijn. Vaak hoor ik hoe trouw u elkaar bemoedigt in moeilijke periodes. Soms ook bespeur ik daar teleurstelling. Op huisbezoek word ik daar nogal eens mee geconfronteerd.

Ik hoop dat wij onze gemeenschap doen groeien tot een groep waar je graag bij hoort en waardoor je weet dat je er niet alleen voor staat. Niet ieder woord doet goed in moeilijke omstandigheden. Daarom is het soms beter om even een stapje terug te doen of te zwijgen, maar er wel te zijn.

Van kerkenraad en predikant wordt veel verwacht, maar het is ook belangrijk dat de gemeente de kerkenraad ondersteunt in gezamenlijke verantwoordelijkheid. U kunt mij als predikant altijd telefonisch bereiken onder het nummer: 050-5772557. Als ik niet aanwezig ben kunt u een boodschap en telefoonnummer achterlaten. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

Soms kan een situatie zo uitzichtloos zijn dat het moeilijk is nog op God te vertrouwen. Je wilt wel vertrouwen en geloven, maar waarin?

Het waarom dringt zich op, of als het niet waarom is, dan toch op zijn minst verdriet of soms boosheid dat het zo moet gaan. Ik hoop dat kleine kostbare ervaringen in tijden die bijna niet te dragen lijken toch steeds weer een glimp van God laten zien zodat niet de bodem uit het bestaan geslagen wordt. In zijn diepste nood was het Jezus die God tegelijkertijd aanklaagde maar ook aanriep. Hij was het die op hetzelfde moment eenzaamheid en nabijheid voelde, zoals ook bij ons tegenstrijdige gevoelens vaak om voorrang strijden. Wij kunnen niet anders dan God zoeken om van daaruit weer verder te trekken. Ik wens ons allen toe dat wij nooit van een sprankje van zijn licht verstoken raken.

Pasen; het hart van ons christelijk geloof

Voor ons huis op het grasveld staan heel veel paarse en witte krokussen. Ze doen me altijd denken aan de Paastijd. Midden in de tijd van vasten, inkeer en boete zie je daar al dat het ergens op uitloopt mooier en voller dan je durft te denken. Die witte krokussen trekken je aandacht of je wilt of niet. En ze dwingen je vragen aan jezelf te stellen. Kan ik temidden van donker dat ik voel of ervaar ook altijd nog het licht opzoeken? Durf ik in de avond of ochtend nog een kaars aan te steken zodat ik me bewust ben van de vlam van de Eeuwige? Kan ik me openstellen voor de warmte ervan? Heb ik de ruimte licht te laten vallen op de donkerste plekken van mijn hart, daar waar het verdriet of de onzekerheid vat op me hebben gekregen. Daar waar ik niet altijd zeker weet of ik het wel goed doe, of het allemaal wel lukt of ik wel optimaal vorm geef aan mijn leven als gelovige. Daar waar mijn hart diep geraakt is door de ander en er een litteken is ontstaan dat ik wel weg wil denken maar dat soms weer zo rauw kan aanvoelen. In die donkere spelonken diep van binnen is het licht van God zo ver weg. Daar is schaduw en waar schaduw is regeert de dood. De veertigdagentijd dwingt ons juist daar diep van binnen te kijken en te beleven maar ook te zoeken naar momenten, vonken van licht.

Van de paarse tijd van boete en inkeer gaan we op naar het vrolijke witte Paasfeest vol belofte en vernieuwing. Maagdelijk wit. Er is een nieuw begin. Jezus zelf heeft de witte zweetdoeken in het graf afgelegd en hij is opgestaan. Hoe is het mogelijk? Maria geloofde het niet toen ze de tuinman tegenkwam, hoe kon ze ook. Maar hij noemde haar naam, zoals onze naam genoemd wordt bij de doop als wij gekleed worden met het witte kleed van Christus als wij opgenomen worden in een gemeenschap die elke zondag weer verwarmd wordt met de vlam van de Paaskaars. En toen hij haar naam noemde ontvlamde er iets in haar binnenste zoals wij ook zouden willen dat die ene die niet meer leeft maar die je zo mist elke dag weer daar nog een keer zou staan en simpelweg je naam zou noemen. Daarom was Maria zo diep geraakt en geroerd. Die ene van wie zij zoveel hield noemde haar naam, opnieuw en totaal onverwacht. Wij weten wel dat onze geliefden niet meer voor ons zullen staan om onze naam te noemen, althans niet hier.

Tegelijkertijd leven zij voort in ons en om ons heen. Vaak nog horen wij hun stem en lijkt de tijd even stil te staan bij die bijzondere herinnering, dat ene moment dat levend blijft dwars door de dood heen. En daarmee is de kern van Pasen geraakt. Er is leven, er zijn levende herinneringen die door de dood heen ons leven vorm geven. Jezus opgestaan, dood gewaand maar nog altijd leeft hij dwars door zijn eigen dood heen in ons voort. Nog altijd geeft hij richting aan ons bestaan. Nog altijd roept hij liefde in ons wakker als wij verdwaasd in de spiegel staren in de hoop dat die ene naast ons zal staan. Nog altijd gaat Hij ons voor als wij samen het brood delen, als wij de Paaskaars aansteken, als wij samen in liefde een kring vormen waar plaats is voor allen, de levende en de doden. Zij die ons voorgingen en zij die zo klein als ze zijn het druivensap drinken. Daar worden wij gevoed en geleid naar onze diepste ziel. Daar waar Jezus plotseling ons aanziet en aanmoedigt onszelf op te pakken en ons hart open te stellen voor een ieder die ons leven wil delen. Zoekers en zwervers als wij zijn op zoek naar liefde om de leegte te vullen.

Pasen is ten diepste openstaan voor liefde die de dood in ons hart en leven verdringt zodat er op die donkere bange plekken in ons hart een vonkje van licht doordringt, genoeg om dierbare herinneringen te beschrijven, genoeg om het leven iets lichter te doen voelen, genoeg om een dag verder te gaan.

#### Van Pasen tot Pinksteren

De oorspronkelijke eenheid van Pasen tot Pinksteren is wat op de achtergrond geraakt. Toch is er een belangrijke eenheid in de thematiek van Pasen en Pinksteren die in de diensten vorm zou moeten krijgen. De opstanding en de zending van de Geest draaien in de kern om hetzelfde. De Heer is de Geest en het is de Geest die levend maakt. In de veertigdagentijd gaat het niet alleen om lijden en dood. In de veertig dagen erna tot Hemelvaart gaat het niet alleen om de verschijningen. Het gaat ook om het ontvangen van de opdracht aan de leerlingen. Zij leerden over het Koninkrijk. Na Pasen ontvingen zij nader onderricht. Het was toen dat de opdracht aan hen in zijn volle omvang duidelijk werd. Na Pasen gaat het om de catechese over de betekenis van een leven met Christus. De lezingen bereiden voor op een leven met en uit de Geest. De Geest die wij zo nodig hebben om levende mensen te worden.

Na het Paasfeest zijn er acht feestdagen. Ieder groot feest in Israël duurt acht dagen (Leviticus 23). Daarmee is Pasen niet afgelopen. Een vreugdetijd van vijftig (pentekoste) dagen volgt. Vijftig is het getal van de voltooiing. Het verwijst naar zeven maal zeven en daarna..... Oorspronkelijk waren Pentekoste en Pasen oogstfeesten. Er wordt in de Bijbelse wetenschap verschillend over gedacht of in de tijd van Jezus het Pinksterfeest meer was dan een oogstfeest. Teksten uit de Qumran bevestigen in vrome kringen dat de vijftigste dag van Pasen ook toen al (dat betekent niet pas na de verwoesting van Jeruzalem) gevierd werd als een gedachtenis van de verbondssluiting bij de Sinai.

Lucas heeft door zijn teksten ons gewezen op de laatste verschijning op de veertigste dag: Hemelvaart. Daardoor wordt in de loop van de vierde eeuw de Penktekste onderbroken door de viering van Hemelvaart. Echter, enkele hoofdstukken verder verschijnt de Heer weer aan Paulus (1. Cor. 15). In diezelfde tijd ontstaat de tendens Pasen en Pinksteren niet meer als eenheid te vieren waardoor er verbrokkeling ontstaat in de liturgie.

De vieringen in de Paastijd vallen op door hun feestelijk karakter. De kleur is wit. Na het Kyrie mag het Gloria dat we in de veertigdagentijd niet gehoord hebben weer volop klinken.

Met een hartelijke groet, Ds. Annemiek Boonstra

#### KERKDIENSTEN

5 april	10.00 uur	Ds. A. van der Zwaag te Wildervank.
		<b>Palmpasen</b>
9 april	19.30 uur	Ds. A. Boonstra
		<b>Witte Donderdag, Heilig Avondmaal</b>
10 april	19.00 uur	Korte dienst onder leiding van de zondagschool. <b>Goede Vrijdag.</b>
12 april	10.00 uur	Ds. A. van der Zwaag te Wildervank.
		<b>Pasen</b>
19 april	10.00 uur	Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
26 april	10.00 uur	Pastor A. Schaper te Nieuwe Pekela.
3 mei	09.30 uur	Mw. G. de Vries te Odoorn.
10 mei	09.30 uur	Ds. A. Boonstra.
		<b>Bevestiging van Ambtsdragers.</b>
17 mei	09.30 uur	Mw. M. van Vliet te Veendam.
24 mei	09.30 uur	Mw. T. Huizing te Veendam.

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer kinderen in de dienst aanwezig zijn, gaan ze voor de preek naar het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er n.a.v. het verhaal een "werkje" worden gemaakt. Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

### **Info kerkdiensten:**

#### **Witte Donderdag, 9 april:**

Op deze donderdag zal de dienst om 19.30 uur beginnen en in deze dienst zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

#### **Goede Vrijdag, 10 april:**

Op deze vrijdag zal de leiding van de zondagsschool een korte dienst verzorgen, deze dienst begint om 19.00 uur.

#### **Pasen, 12 april:**

Vooraf gaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het Paasontbijt gaan gebruiken. Informatie hierover kunt u verderop in dit kerkblad lezen.

#### **Zondag 3 mei:**

**Denkt u erom dat vanaf deze zondag de diensten weer om 09.30 uur zullen beginnen.**

#### **Zondag 10 mei:**

Op deze zondag zullen dhr. H. Pietersen en mw. A. Nieboer worden herbevestigd voor een tweede ambtsperiode. Dhr. K. Bos zal dan afscheid nemen, maar heeft aangegeven dat hij wel de diakonie wil ondersteunen met hun diakonale taken. Hiervan zal dankbaar gebruik gemaakt worden en dhr. Bos is dan ook gevraagd om zitting te nemen in de werkgroep Diakonie.

### **Giften voor het kerkblad:**

-Mw. Z. te V.	€ 10,--
-Mw. K. te K.	€ 25,--
-Mw. B. te N.P.	€ 10,--
-Dhr. H. te O.	€ 20,--
-Dhr. v. D. te V.	€ 25,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Mocht u ook een gift willen geven t.b.v. het kerkblad en/of de bloemengroet, op blz. 2 van het kerkblad staan de rekeningnummers vermeld. Ook kunt u uw gift afgeven aan iemand van de kerk.

### **Zieken:**

- Mw. K. Huisman- Ottinga, Houtduifstraat 6.
- Dhr. A. Nieboer, Rubenslaan 21 Nw. Pekela.
- Mw. E. Koetje-v. Driesten, Ommelandervijk 289.
- Mw. W. Kuiper-Brugma, Zuidwending 309.
- Dhr. A. Meijer, Zuidwending 293.
- Mw. R. Keetels-Eggens, Numero Dertien 6 B.
- Mw. T. v.d. Hoven-Mensing, Zwaluwstraat 14.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, wensen we Gods kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

### **Gestorvenen in de afgelopen periode:**

De gemeente gedenkt:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - 28 februari 2009 | Dhr. H. Lamain Ommelandervijk 141-5.                                  |
| - 4 maart 2009     | Dhr. J. Hazewinkel Plevierstraat 26.                                  |
| - 5 maart 2009     | Dhr. A. Sprik Roerdompstraat 1.                                       |
| - 23 maart 2009    | Mw. A. Oldenburger- v.d. Schuur.<br>Verzorgtehuis Meander te Veendam. |

## In memoriam.

Evertje Koerts- Ploeger

Geboren: Zuidwending 12 juli 1920  
Gestorven: Stadskanaal 2 maart 2009

Op maandagochtend 2 maart kregen wij het droeve bericht dat Epi in de nachtelijke uren op 88 jarige leeftijd zacht en kalm maar toch nog onverwacht, is overleden.

Epi was een geboren en getogen Zuidwendingse. In mei 1947 trouwde Epi met Jan Koerts. Het stel bleef jaren op de Zuidwending wonen totdat ze begin jaren zestig verhuisden naar Veendam. Jan en Epi kregen 2 dochters. Antje is met haar man, dochter en zoon in Veendam blijven wonen, en Jannie woont al enige jaren met man, dochter en zoon in Limbricht. In augustus 1997 overleed Jan. Het missen van haar man heeft Epi diep geraakt. Uiteindelijk verhuisde Epi naar de Borghershoven van het A. G. Wildervanckhuis. De laatste maanden ging het met de gezondheid niet meer zo goed.

We zullen ons Epi herinneren als een fijne schoonzus en tante. Een vrouw met een ijzersterk en feilloos geheugen voor namen, data, familierelaties en historische feiten Zuidwending betreffende. Wij wensen degenen die Epi lief hebben en haar nu moeten missen, veel sterkte toe.

Op vrijdag 6 maart was de crematieplechtigheid in Winschoten.

Familie Ploeger-Starke.

## Mededeling omtrent de Hervormde begraafplaats.

Begraven en cremeren – het zijn geen onderwerpen waar u dagelijks over spreekt. Toch raakt iedereen, vroeg of laat, betrokken bij een begrafenis of crematie, of bij de voorbereidingen ervan.

Mogelijk heeft u voor uzelf of uw familie wensen omtrent de laatste rustplaats. Als u deze wensen vastlegt, maakt u het regelen van een uitvaart of crematie eenvoudiger.

De hervormde begraafplaats was voorheen vooral bestemd om mensen te begraven. In de afgelopen weken zijn er vrijwilligers bezig geweest op het kerkhof en is er een plek gecreeërd waar urnen bijgezet kunnen worden in een urnengraf.

Indien u ook op onze begraafplaats bijgezet wil worden en u bent van mening dit middels een urnengraf te doen, kunnen we u meedelen dat er thans de mogelijkheid wordt geboden om een urnen graf te kopen.

Wanneer u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met dhr. M. Bos, Zuidwending 291, tel 617379 of dhr. H.H. Pietersen , Zuidwending 125, tel 630917

Foto urnenhoek is bijgevoegd.



**Uitnodiging**

**Paasontbijt**

**Uitnodiging**

Beste mensen, jong en oud,  
Ter afsluiting van het veertigdagenproject " Onnavolgbaar " nodigen wij  
u/jou hartelijk uit om samen met ons een PAASONTBIJT te houden.

Dit ontbijt zal PAASZONDAG 12 april van 9.00 tot 9.45 uur in  
HET GEBOUW plaatsvinden.

**IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM**

Het ontbijt zal het karakter hebben van ontmoeting en samen delen.  
I.v.m. de organisatie willen we graag weten op hoeveel personen we  
kunnen rekenen. Volgt u een dieet, laat ons dit dan even weten!

U/jij kunt zich tot uiterlijk tot 10 april opgeven bij  
bij Tini Dubbis.

Tot ziens, de kerkenraad.

**Koninginnemarkt:**

De kerkenraad kan u mededelen dat ook de kerk weer op de  
Koninginnemarkt aanwezig zal zijn, met het bakken en verkopen van de  
spekkendikken. De familie Bos zal voor de voorbereiding, bakken en de  
verkoop graag wat hulp van vrijwilligers ontvangen. U kunt zich bij hen  
melden.

**Voor de kinderen:**

Op de volgende pagina is een kleurplaat afgedrukt.  
Het is de bedoeling dat je deze inkleurt en daarna aan iemand stuurt of  
geeft. Veel plezier met kleuren en versturen.



*Vrolijk pasen!*

---

---

## Kerkenraad:

### *Gemeenteavond:*

Op woensdagavond 25 februari jl. zijn we met een groot aantal gemeenteleden bijeen gekomen in het Gebouw achter de kerk. Na de opening zijn de financiële overzichten 2008 van de Kerk en het Kerkhof besproken en hebben zijn we met elkaar de werkzaamheden van de restauratie bij langs gelopen. Daarna had de kerkenraad nog de mededeling dat de ambtstermijn van dhr. K. Bos, H. Pietersen en mw. Nieboer ten einde waren, maar gelukkig hebben de laatste twee aangegeven nog een termijn voor hun rekening te zullen nemen. Voor dhr. Bos is het anders, hij heeft al 2 termijnen achter de rug, maar hij heeft wel aangegeven in de werkgroep Diakonie te stappen, om de Diakonie te ondersteunen met hun taken. Dit alles wordt met een applaus ontvangen. Na de sluiting van de vergadering is het tijd om afscheid te nemen van boekhoudster mw. C. Uniken-Heukers. Eerst krijgt de voorzitter van de vergadering het woord en wordt haar een cadeau aangeboden. Hierna kwam mw. Uniken zelf met een kort afscheidswoordje, waarna we nog even gezellig konden napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

### *Restauratie Commissie:*

Er waren nog een aantal zaken die nog door de aannemer onder handen genomen moest worden, waardoor wij nog een paar keer in het Gebouw onze diensten moesten houden. Nu is het weer mogelijk om in de kerk te zitten. De orgelkast is inmiddels ook geschilderd en zover klaar dat vanaf maandag 30 maart 2009 een begin kan worden gemaakt voor het terug plaatsen van het orgel. Naast het plaatsen moet het orgel nog gestemd worden en zal de schilder de laatste dingen accentueren, zodat het een mooi geheel wordt. Daarnaast zal de kansel nog geschilderd moeten worden.

Verder is de commissie, samen met vele vrijwilligers bezig om rond de kerk ook alles op te knappen. Zoals u wellicht heeft gezien is de bossingel verwijderd en hier zal een beukenhaag voor in de plaats komen.

Wij verwijzen u ook naar onze website  
[www.hervormdegemeente-ommelandewijk-zuidwending.nl](http://www.hervormdegemeente-ommelandewijk-zuidwending.nl) .

Mocht u nog een gift willen geven kunt u dit overmaken op rekeningnummer: **63.58.17.667** t.n.v. Restauratiefonds Herv.Kerk, o.v.v. gift kerk of gift orgel.

Namens de Kerkenraad, Scriba: Antje Nieboer

### **Vurige wens**

**Dat er licht mag zijn.  
Licht in onze ogen:  
dat wij elkaar zullen zien  
zo goed als nieuw.**

**Licht in onze harten:  
dat wij ruimte scheppen,  
plaats maken voor velen.**

**Licht in onze gedachten:  
dat wij komen tot nadenken  
en eerlijke besluiten.**

**Licht in onze hulzen:  
dat er vriendschap en  
gastvrijheid zullen heersen.**

**Licht in de omgang:  
dat we te zien zijn,  
niet verborgen voor elkaar.**

**Licht op onze wegen:  
dat wij niet dwalen en  
elkaar tot doolhof zijn.**

**Licht in alle uithoeken:  
dat we nergens het kleine  
vergeten, verdonkeremanen.**

**Licht op deze plaats,  
om elkaar bij te lichten,  
elkander toe te schijnen  
met geloof in Hem  
die eens geroepen heeft:  
'Ik ben het licht der wereld.'**

**J. v. Opbergen**



**Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging  
"OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING" U.A.?**

Voor het jaar 2009 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en ouder, voor leden van 16 – 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging:  
Aafien de Vries – Heemskerkstraat 10 –  
Veendam – tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:  
**0597-646981**, Uitvaartverzorging Anny Munneke.  
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

**HET KERKHOF.**

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,  
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:  
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,  
9644 XH Veendam, tel. 0598 – 617379.

**KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG  
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!**

**UITERLIJK: 10 mei 2009**

**OUD PAPIER – ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!**

18 april 2009

16 mei 2009

20 juni 2009

Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de Ommewending, dorps huis de Wending en de Kerk.