

**HET KERKBLAD**



**HERVORMDE GEMEENTE**

**OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING**

**PINKSTEREN 2009**

HERV.GEMEENTE OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING.

*Voorganger* : Ds. A. Boonstra, Haren, tel. (050) 577 25 57

*Scriba /* : mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 21  
*Kerkelijk Bureau* 9663 BX Nieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54

*Administratie* : mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60  
*Kerkrentmeesters* girorekening: 84.12.61  
bankrekening: 3650.03.964  
t.n.v. Hervormde Gemeente  
Ommelanderswijk – Zuidwending,  
Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.

*Giften* : girorekening: 84.12.61  
*Kerkblad* t.n.v. Hervormde Gemeente, o.v.v. gift kerkblad.

*Administratie* : mevr. C. Stel, tel. (0598) 62 81 42  
*Diakonie/* girorekening: 27.05.055  
*Giften* t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente  
*Bloemen* Ommelanderswijk – Zuidwending,  
o.v.v. Gift bloemen.

*Verhuur* : mw. T. Dubbis, J. Vegterweg 3  
*kerk / gebouw* 9644 VH Veendam, tel. (0598) 61 43 18

*Redactieadres* : dhr. H. Huisman, Houtduifstraat 6,  
*Het Kerkblad* 9644 VL Veendam, tel. (0598) 61 70 61

*Administratie* : dhr. H. Pietersen, tel. (0598) 63 09 17  
*Het Kerkhof* bankrekening: 3190.04.449  
t.n.v. Herv.Gemeente, inzake Het Kerkhof,  
Zuidwending 125, 9644 XC Veendam.

**TER OVERWEGING:**

**Gezang 425**

Tijdens de dienst van 10 mei waarin twee ambtsdragers werden herbevestigd en we een medewerker diaconie mochten benoemen liet ik Gezang 425 zingen, een lied dat minder bekend is. Daarom heb ik voor u nog wat achtergrond informatie hierover opgezocht:

In de Lutherse liederentraditie is Paul Gerhardt (1606-1676) waarschijnlijk de meest gezongen dichter. In de andere kerken worden zijn liederen eveneens graag gebruikt. Het geliefde: 'Beveel gerust uw wegen' is niet weg te denken uit onze kerkelijke liederenschat. Dertien vertaalde liederen van Gerhardt zijn in ons liedboek opgenomen. Zijn teksten zijn niet zozeer piëtistisch alswel mystiek van karakter. De natuur wordt met liefde beschreven. Het thema vertrouwen komt steeds terug. Gezang 425 is een voorbeeld van een lied waarin beide onderwerpen aan de orde zijn. Aandacht voor het detail is deze barokdichter niet vreemd. Breedsprakigheid hoort thuis in de tijd van de Barok. Om die reden zijn de meeste liederen van hem in het liedboek ingekort. Gezang 425 is een lofzang op de lente en kende oorspronkelijk vijftien strofen. De lentetijd is de Paastijd. De melodie is afkomstig van een geestelijk volkslied uit de 16<sup>e</sup> eeuw.

Lied 237

**Veni Creator Spiritus (Kom Schepper Geest), de bekende en geliefde Latijnse hymne heeft haar sporen in de 10<sup>e</sup> eeuw. Ondanks de grote populariteit is de dichter onbekend. Deze hymne werd veelvuldig vertaald en de vertaling die Luther maakte werd zeer bekend. Lied 237 is een bewerking van deze vertaling. Dit lied wordt naast Pinksteren ook gezongen bij de wijding van priesters en ook bij de bevestiging van ambtsdragers.**

**De tekst bestaat uit een gebed tot de Schepper Geest. In de oorspronkelijke uitgave wordt de Geest aangeduid met de vinger van God die de wet op de Sinai schrijft. Gezang 237 vertaalt dit vrijer met de hand van God. Bij de doop van Christus is vaak op afbeeldingen te zien hoe de hand van God de Geest als duif laat neerdalen. De melodie van 237 is gebaseerd op de oorspronkelijke Gregoriaanse melodie.**

Een lichtend vuur  
een stem in de nacht  
een spoor voor ons uit  
een boog aan de hemel  
een licht op de berg  
een stem bij het graf  
een licht om ons heen  
een vlam in ons hart  
Pinksteren  
wij staan op  
wij leven!!!!

7 juni 2009. Trinitatis. Zondag van de heilige Drie-eenheid. Kleur: wit of rood. Exodus, 34, 4-9. Matteus 28, 16-20. Lied 253.

Een voorbede bij Exodus 34:

Dat Gods mededogen aan het licht komt in mensen bij wie niet het recht van de sterkste geldt. Dat Gods barmhartigheid aan het licht komt in mensen die mild zijn in hun oordeel. Dat God kracht aan het licht komt in mensen die met fantasie en vindingrijkheid het kwade met het goede te lijf weten te gaan. Dat Gods trouw aan het licht komt in mensen die niet opgeven als het moeilijk wordt. Dat Gods troostende nabijheid aan het licht komt in mensen die dicht bij anderen in de buurt blijven, die de kunst van het bemoedigen verstaan, bereid om een eind met anderen mee te trekken.

God wees de kracht die mensen bijeen brengt, wees de ruimte waarin zij elkaar ontmoeten en zien met nieuwe ogen. Amen. (Gerard Kock)

Zo langzamerhand komen we ook in de liturgie in de zomertijd terecht. Nog drie zondagen, voordat het zomer is in de liturgie, maar de liturgische kleur verandert op de eerste zondag na Trinitatis in al in groen. De lange groene zomer begint. Na het paars in de veertigdagentijd, de witte Paastijd, die eindigt op de vijftigste paasdag Pinksteren als het rode antependium de avondmaalstafel kleurt vanwege het uitstorten van de Heilige Geest ligt een lange groene zomer voor ons. Groen verwijst naar leven en groei, maar aan groei gaat vaak een crisis vooraf. Groei in het persoonlijke leven ontstaat niet zomaar.

**Ik geloof  
dat God het leven wil  
en mijn levendigheid  
dat een mislukking  
een nieuw begin is  
en dat een barrière  
een belofte inhoudt  
ik vertrouw  
de vragen  
de zoektocht  
de weg  
ik ervaar  
terechtgekomen  
in het ontheemd zijn  
mijn thuis  
in het leven als thuisloze  
nabijheid  
in de onbegrensde ruimte  
ik laat met smart los  
en win leven**

Dit prachtige gedicht van Andrea Schwarz vertelt het zo mooi. Wie kan loslaten zal uiteindelijk winnen. Maar loslaten is meestal niet onze sterkste kant. Als je moet loslaten is er veel vertrouwen nodig en verlies je de controle. En juist die controle geeft ons vaak zekerheid en veiligheid. Wij willen graag precies weten waar we aan toe zijn en we maken onszelf wijs dat we daarmee ons leven onder controle hebben. Het is een schijnwerkelijkheid. God heeft ons het leven geschonken. Het is een leven dat we gekregen hebben.

Toch is het voor ons moeilijk om op God te vertrouwen en daarmee onze controlebehoefte los te laten en volop te durven vertrouwen dat het goed komt gewoon omdat we in goede handen zijn. Wie dat lukt en het duurt soms een leven lang om dat steeds beter te leren, maar wie het lukt meer en meer los te laten en meer en meer te vertrouwen op de Eeuwige kan een opeens merkwaardig veel ruimte ervaren. Zoveel spanning en stress die je achter je kunt laten. Wie vertrouwen durft te hebben in de Eeuwige komt steeds dichterbij zichzelf en ontwaart daar diep vanbinnen de kiem van geloof.

Diegene ervaart liefde van binnenuit. Liefde diep verborgen daar waar het geheim van God in je hart de ruimte krijgt te ontwaken. In de kerk is er ook in de kerkdienst vaak de behoefte om controle te hebben en een strakke regie, gebaseerd op het idee zo hoort het.

Maar ook daar komt geloof veel meer tot leven als er ruimte is, daar waar de kinderen spontaan opstaan om een kaarsje aan te steken of waar je naar hartelust je lievelingslied kunt meezingen.

Daar opeens voel je de aanwezigheid van de Geest.

De mens die kan loslaten is degene die zich overal, waar ook ter wereld thuis weet omdat hij thuis is in zichzelf diep verbonden met die Ene die eeuwig is.

Met een hartelijke groet ds. Annemiek Boonstra

## KERKDIENSTEN

17 mei	09.30 uur	Mw. M. van Vliet te Veendam.
24 mei	09.30 uur	Mw. T. Huizing te Veendam.
31 mei	09.30 uur	Pastor A. Schaper te Nieuwe Pekela. <b>Pinksteren.</b>
7 juni	09.30 uur	Mw. E. van Overeem te Vlagtwedde.
14 juni	09.30 uur	Ds. A. Boonstra.
21 juni	09.30 uur	Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
28 juni	09.30 uur	Ds. D.C. van Vliet te Veendam.
12 juli	09.30 uur	Ds. W. Meijerman te Peize.
26 juli	09.30 uur	Mw. C. Dun te Veendam.

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer kinderen in de dienst aanwezig zijn, gaan ze voor de preek naar het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er n.a.v. het verhaal een "werkje" worden gemaakt. Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

### Info kerkdiensten:

### Juli en Augustus:

In de maanden juli en augustus is er één keer per twee weken dienst. Na de dienst wordt u in deze maanden van harte uitgenodigd, om in het Gebouw een kopje koffie/thee te komen drinken.

### Giften voor de bloemen:

- mw. B. te N.P. € 10,--

Hartelijk dank voor uw gift.

### Giften voor het kerkblad:

- Fam. K. te V. € 10,--
- Fam. H. te N.P. € 10,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Mocht u ook een gift willen geven t.b.v. het kerkblad en/of de bloemengroet, op blz. 2 van het kerkblad staan de rekeningnummers vermeld. Ook kunt u uw gift afgeven aan iemand van de kerk.

### Zieken:

- Mw. Oudman, Noorderkwartier 20.
- Mw. E. v/d Elzen, Ommelanderwijk 141 / 2.
- Dhr. H. Bakker, Sluisweg 6.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, wensen we Gods kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

### Huwelijk:

Op 8 mei 2009 zijn in het huwelijksbootje gestapt Gerhard Kruid en Jolanda de Vries, Roerdompstraat 7. Wij feliciteren het bruidspaar en hopen dat zij samen met hun kinderen Joran en Alana en de rest van de familie en vrienden een leuke dag hebben gehad.

### Bedankt:

Hartelijk bedankt voor het bloemetje die ik heb ontvangen na mijn verblijf in het ziekenhuis.

Mw. E. Koetje- van Driesten.

---

### BEDANKT

---

Langs deze weg willen we u allen heel hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven tijdens het ziekbed en de overweldigende opkomst tijdens de crematie van mijn man en onze vader, schoonvader en opa,

Albert Sprik.

De hoeveelheid kaarten en reacties is nauwelijks te overzien en daarom proberen we u op deze manier allemaal te bedanken.

Antje Sprik,  
kinderen en kleinkinderen.

### Gestorvenen in de afgelopen periode:

De gemeente gedenkt:

- 11 april 2009 Dhr. R.W. Meijer,  
A.G. Wildervankhuis te Veendam.

### WIJ GEDENKEN

Op 11 april is uit het midden der gemeente in het Refajaziekenhuis in Stadskanaal overleden Roelf Warnder Meijer. Sinds zijn geboorte op 27 januari 1930 woonde hij op Zuidwending en de langste tijd daarvan op de boerderij nummer 141. Hier woonde hij tijdens zijn huwelijk met Willy Kolk. Hier kregen ze samen vier kinderen en hier overleed Willy in 2000. Hier boerde hij vele jaren. Op Zuidwending nam hij deel aan het dorpsleven, zoals dat ondermeer gebeurde in de het dorps huis "De Wending".

Hij vertegenwoordigde de dorpen Zuidwending en Ommelandervijk als raadslid van – eerst de CHU en later het CDA – in de gemeenteraad. Hij werd bekend als “Roelie Maaier van de Wieke” en dat wilde hij weten ook. Het publieke leven was hem lief.

Als landbouwer deed hij mee in de diverse landbouwverenigingen.

In 2002 verscheen het boek “Rechtuit, rechtaan” over de geschiedenis van Zuidwending. Roel zat in de Werkgroep Geschiedenis Zuidwending. Het is een mooi boek geworden.

Jarenlang was hij lid en voorzitter - als ouderling en diaken – van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ommelandervijk – Zuidwending. Vele vergaderingen zat hij voor, veel notulen las hij voor. Roel vond het moeilijk geleidelijk aan zijn publieke functies los te laten. Na het sterven van Willy bleef hij meer en meer thuis. Els Wyrdeeman werd zijn steun en toeverlaat, zijn trouwe vriendin.

In 2005 vierde Roel temidden van familie, vrienden en bekenden zijn 75-ste verjaardag in De Borgerswoldhoeve. Zij kinderen hebben hem toen goed in het zonnetje gezet.

De laatste jaren waren moeilijk voor Roel. Zijn gezondheid werd minder en minder. Els heeft hem in die moeilijke tijd nooit in de steek gelaten.

Toen hij vanwege zijn gezondheid niet meer thuis kon wonen verhuisde hij vorig jaar naar de nieuwe woontoren van het AGW-huis.

Uiteindelijk moest hij ook van daaruit vertrekken voor zijn laatste verhuizing naar het ziekenhuis.

Op 17 april hebben familie, geloofs- en dorpsgemeenschap in een drukbezochte dienst van Gedachtenis en Troost afscheid genomen van Roel Meijer. Naast de voorganger Pastor Eppo Vroom hebben alle vier de kinderen van Roel: Joke, Warnder, Gerard en Fredie een mooie en persoonlijke bijdrage geleverd aan deze dienst. Aan het slot van deze dienst is Roel begraven naast zijn vrouw Willy.

Dat hij rustte in vrede.

Pastor E. Vroom

## Kerkenraad:

### *Raadscommissievergadering:*

Woensdag 6 mei jl. heeft de gemeente Veendam hun raadscommissievergadering gehouden in ons gebouw. Dhr. Pietersen heeft voor de vergadering iets verteld over het ontstaan van onze kerk en de restauratie, waarna de commissieleden een rondleiding hebben gekregen in de kerk.

Hierna gingen enkele commissieleden weer naar Veendam, alwaar ze een andere vergadering hadden. De overige commissieleden hebben hun vergadering voortgezet.

### *Solidariteitskas 2009:*

In de maand mei zullen de lidmaten en de meerderjarige doopleden van onze gemeente per brief worden gevraagd de bijdragen (€ 10,--) voor de Solidariteitskas over te maken. De kerkrentmeesters zijn voor elk ingeschreven lidmaat en dooplid verplicht jaarlijks een bedrag te betalen aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Wilt u namens de kerkrentmeesters aandacht aan deze brief schenken!

### *Restauratie Commissie:*

Men is nog druk bezig om het orgel terug te plaatsen. Dit vergt vele uren, daar er in de kast vele kleine onderdelen met elkaar verbonden moet worden. Er zijn al enige orgelpijpen geplaatst, maar vanaf week 20 zal men beginnen met alle orgelpijpen weer op zijn plaats te zetten. Verder zal een stratenmaker beginnen met het leggen van het pad voor de kerk en richting de berging.

Verder is er op dit moment niet veel te melden, daar we afhankelijk zijn van anderen en zullen moeten wachten wanneer zij klaar zijn.

Wel verwijzen wij u natuurlijk ook naar onze website  
[www.hervormdegemeente-ommelandervijk-zuidwending.nl](http://www.hervormdegemeente-ommelandervijk-zuidwending.nl).

Mocht u nog een gift willen geven kunt u dit overmaken op  
rekeningnummer: **63.58.17.667** t.n.v. Restauratiefonds Herv.Kerk,  
o.v.v. gift kerk of gift orgel.

Namens de Kerkenraad, Scriba: Antje Nieboer.

### **Koninginnemarkt 30 april 2009:**

Ook de kerk was vertegenwoordigd op de markt en wel met de inmiddels  
bij velen van u bekende: Spekkendikken!

Mede dankzij u was het een zeer geslaagde markt voor de kerk.

De netto opbrengst was € 220,00. Mensen Bedankt!

Naast de kerk heeft ook de toneelvereniging ADVENDO hier gestaan met  
een sjoelbak. De uitslag is:

Volwassenen: 1<sup>e</sup> prijs dhr. R. Bos te Veendam.  
2<sup>e</sup> prijs mw. L. Pluim te Ommelandervijk.  
Onder de 12 jr.: 1<sup>e</sup> prijs Jaap Tepper te Zuidwending.  
2<sup>e</sup> prijs Lissette Sprik te Ommelandervijk.

Allen van harte gefeliciteerd.



### **Stichting Zendingsfeesten Veenklooster:**

De voorbereidingen voor het Pinksterfeest te Veenklooster zijn weer in  
volle gang. Dit jaar is het thema “**Aanstekelijk geloven**”.

Een greep uit het programma:

\* Zaterdagavond: samen zingen en luisteren en aanstekelijk geloven.  
met medewerking van ds. G. Huisman te Onstwedde, Frieda Bosch zij is  
gospelzangeres te Meppel, mannenkoor Cantate Cum Gaudio te Joure  
en De Spijkerpakkenband uit Opsterland.

Aanvang: 20.00 uur, kosten € 6,--.

\* 2<sup>e</sup> Pinksterdag vanaf 10.30 uur dienst ter Velde o.l.v. ds. A. Elverdink  
met medewerking van de christelijke brassband Harmonia te  
Zwaagwesteinde.

U wordt van harte uitgenodigd om samen met duizenden dit prachtige  
feest te vieren. Wilt u een informatiekrant, bel. 0511 – 44 34 65.

Tot ziens in Veenklooster.

### **Postzegels / kaarten opbrengst 2008:**

Kerk in Actie heeft met haar inzamelingsacties van postzegels  
€ 27.647,55 en van kaarten €13.115,-- opgehaald.

Grote partijen postzegels en kaarten werden geselecteerd.

80 % van de totale opbrengst gaat naar zendingswerk van Kerk in Actie,  
20 % gaat naar de GZB.

Ook onze kerk doet aan deze inzamelingsactie mee, dankzij U.

Kunnen we ook in 2009 weer op u rekenen?  
(meenemen naar de kerk of aan iemand meegeven)

# Voor de kinderen

Je ziet hier een afbeelding van het afscheid van Jezus en zijn leerlingen. Jezus gaat naar zijn Vader in de hemel (hemelvaart). Je kunt de figuren kleuren en prikken en vouwen zoals aangegeven, Veel succes!

- + + + + + = priklijn
- - - - - = dalvouw
- ..... = bergvouw
- x-x-x = uitknippen





### Stichting Present Veendam:

De stichting is begin 2007 opgericht om mensen in een groep in te zetten om één dag die mensen te helpen die dat nodig hebben. De wensen en de beschikbaarheid staan hierbij centraal. De werkzaamheden kunnen o.a. zijn het opknappen van een huis (schilderen / behangen) of tuin, of een sociaal project zoals een uitstapje met ouderen / mensen met een beperking. De groepen gaan aan de slag met projecten die Present in samenwerking met maatschappelijke hulporganisaties selecteert. De hulp wordt hierdoor ingebed in een bestaand hulpverlenerstraject en komt zo op de juiste plek terecht bij iemand zonder geld / netwerk / gezondheid.

De coördinatie van de Stichting is in handen van Heleen de Vos. Heleen: "Ik vind het geweldig om te zien hoe iemand geholpen kan zijn met het aanbod en de inzet van een groep mensen op één dag. Het is vaak een goed duwtje in de rug voor iemand en ziet diegene het weer zitten om verder te gaan".

Wilt u meer weten of hulp aanvragen of een gift geven, kijkt u op de website [www.stichtingpresent-veendam.nl](http://www.stichtingpresent-veendam.nl) of bel 06-138 184 88 of schrijf naar Postbus 91, 9640 AB Veendam. Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer 1047.33.276.



#### Bent u ook begeistert?

Binnen korte tijd neemt weer een groep cursisten na 3 jaar tvG cursus hun certificaat in ontvangst. Een vraag die je dan vaak hoort is: mag je nu ook domineetje spelen?, mag je preken?

Nee, de cursus TVG **Theologische Vorming Gemeenteleden** is precies wat de naam zegt Vorming, geen college of een moeilijke studie, maar vorming en van wie dan wel? Van u en mij, gewone gemeenteleden dus.

De tvG cursus in Assen wordt bezocht door gemeenteleden uit de gehele regio van Drenthe en Groningen en zelfs daarbuiten. Ieder jaar start begin september een groep van ca. 20 personen aan een 3 jarige cursus die niet alleen openstaat voor PKN leden maar ook voor deelnemers van buiten de PKN.

De onderwerpen zijn veelzijdig en leerzaam. Boeiend zoals veel cursisten zeggen. In de cursus is er veel ruimte voor discussie, deelnemen aan een excursie, een bezoek op de werkplek van de docent of deelnemen aan een speciale thema bespreking. U ziet, veelzijdig in vakken en onderwerpen, met respect voor elkaar en anderen over de kerkgrenzen.

Belangstelling? Kijk eens op het internet: [www.tvgAssen.nl](http://www.tvgAssen.nl) ook een telefoontje naar het secretariaat: Gonny Boonstra T. (0512) 544066 email: [p.boonstra8@upcmail.nl](mailto:p.boonstra8@upcmail.nl) geeft u veel informatie.

Bent u ook begeistert? Wacht dan niet langer met uw inschrijving want vol is vol, meld u dan nu aan bij Gonny op bovenstaand adres of via de website [www.tvgAssen.nl](http://www.tvgAssen.nl)

Tot ziens in Assen

### Bidden voor vervolgde christenen:

In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 juni a.s. kunt u meebidden in de 'Nacht van Gebed' in de Baptistengemeente, Kerkstraat 120, Muntendam. Dit initiatief wordt georganiseerd door 5 plaatselijke (christelijk-gereformeerde-, geref.kerk vrijgem.-, baptisten- en vrije baptisten) kerken in Veendam, Wildervank en Muntendam. Op ca. 400 plaatsen in Nederland wordt meegedaan aan dit nachtgebed.

Van 20.00 tot 01.00 uur worden videopresentaties getoond van landen waar christenen worden verdrukt of vervolgd. (Op elk gewenst moment kunt u komen en weer gaan). De presentaties worden afgewisseld met gebedsrondes en reisverslagen van mensen die in Egypte en Bhutan zijn geweest en die vervolgde christenen hebben ontmoet. Deze reizen ook de 'Nacht van Gebed' gaan uit van Open Doors, een interkerkelijke organisatie die zich wereldwijd inzet voor christenen die gevangen zitten of in hun geloof worden beperkt. Zij helpen hen met bijbelverspreiding, onderwijs, gebed en ondersteuning. Informatie: Gustaaf Modderman tel. 06-51210158.

#### De Bijbel en de reisgids.....

Een reisgids kwam op weg een Bijbel tegen,  
ze zaten beiden in een weekendtas.

De reisgids was al erg versleten,  
de Bijbel of hij pas gebonden was.

"Zeg" sprak de reisgids aarz'lend tot de Bijbel  
en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt  
"Jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,  
terwijl ik zienderogen slijt.....

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken  
op mijn gegevens kun je altijd aan,  
de mens zegt waar hij heen wil reizen,  
ik geef vertrek- en aankomsttijden aan."

Toen sprak de Bijbel en hij zuchte even:  
"Ik ben de mensen niet zo naar de zin.

'k Wijs wel de weg, maar wat ze lastig vinden:  
bij mij staan er geen aankomsttijden in !!!!"

## HEIMWEE

Ik dacht dat vroeger alles anders was,  
de zomers warmer, en de luchten blauwer,  
de dieren speelser, en de mensen trouwer.  
Het leven scheen een bloemomzoomd terras.

Ik meende dat de jeugd veel blijer keek  
omdat de ouders meer gelukkig waren,  
de dagen waren langer, en de jaren:  
zij gleden voort als water in een beek.

Ik dacht dat vroeger alles anders klonk,  
de stemmen inniger, en meer bezonken,  
en hoeveel woorden heb ik ingedronken  
als zuiver water, dat men gul mij schonk.

Was alles werk'lijk beter dan vandaag?  
Ik glimlach om mijzelf en mijn gedachten.  
Het is de tijd die alles doet verzachten.  
De afstand maakt al de contouren vaag.

Maar wat hier ook voorbij gaat, niets verdrijft  
dit toekomstbeeld: een nieuwe hof van Eden.  
Want het is God die gisteren en heden  
en tot in eeuwigheid dezelfde blijft.

E. IJskes – Kooger.

Bent u al lid van de **Onderlinge Uitvaartvereniging**  
**“OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING” U.A.?**

Voor het jaar 2009 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en ouder, voor leden van 16 – 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging:  
Aafien de Vries – Heemskerkstraat 10 –  
Veendam – tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:  
**0597-646981**, Uitvaartverzorging Anny Munneke.  
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

**HET KERKHOF.**

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,  
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:  
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,  
9644 XH Veendam, tel. 0598 – 617379.

**KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG  
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!**

**UITERLIJK: 28 juni 2009**

**OUD PAPIER – ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!**

20 juni 2009

18 juli 2009

15 augustus 2009

Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.