

HET KERKBLAD



HERVORMDE GEMEENTE

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING

KERSTNUMMER 2009

HERV.GEMEENTE OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING.

Voorganger : Ds. A. Boonstra, Haren, tel. (050) 577 25 57

Scriba / Kerkelijk Bureau : mevr. A.M. Nieboer, Rubenslaan 21
9663 BX Nieuwe Pekela, tel. (0597) 64 68 54

Administratie Kerkrentmeesters : mevr. G. Vos-Germs, tel. (0598) 61 80 60
girorekening: 84.12.61
bankrekening: 3650.03.964
t.n.v. Hervormde Gemeente
Ommelandervijk – Zuidwending,
Van Beresteijnstraat 26, 9641 AB Veendam.

Giften Kerkblad : girorekening: 84.12.61
t.n.v. Hervormde Gemeente, o.v.v. gift kerkblad.

Administratie Diakonie/ Giften Bloemen : mevr. C. Stel, tel. (0598) 62 81 42
girorekening: 27.05.055
t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente
Ommelandervijk – Zuidwending,
o.v.v. Gift bloemen.

Verhuur kerk / gebouw : mw. T. Dubbis, J. Vegterweg 3
9644 VH Veendam, tel. (0598) 61 43 18

Redactieadres Het Kerkblad : dhr. H. Huisman, Houtduifstraat 6,
9644 VL Veendam, tel. (0598) 61 70 61

Administratie Het Kerkhof : dhr. H. Pietersen, tel. (0598) 63 09 17
bankrekening: 3190.04.449
t.n.v. Herv.Gemeente, inzake Het Kerkhof,
Zuidwending 125, 9644 XC Veendam.

TER OVERWEGING:

Kerstmis

Moge de engel
Die de boodschap van vrede
In de wereld bracht
Niet aan je huis voorbij gaan.
Moge het kind
Dat zijn goddelijkheid
Verborg achter zijn armoede
In jouw hart woning vinden

Bedenk altijd
Dat God naar ons toekwam
In de gestalte van een kind
En dat jij bij Hem welkom bent
Als je zelf kind durft te zijn

Als je zelf kind durft te zijn.....De onbevangenheid van een kind.
De verwachtingsvolle ogen als de kerstboom wordt opgetuigd en de
intens rode wangen bij zoveel glans en glitter. Is dat wat we ervan
gemaakt hebben samen? Glans en glitter; een huis vol versiering en
cadeautjes onder de boom.
Kerst is meer dan wat de commercie ons voorspiegelt. Het begint pas in
de Kerstnacht. Vanaf dan wordt ons gevraagd niet alleen Jezus te
erkennen maar Hem ook te volgen. We zullen creatief moeten zijn, en ja
we zullen moeten durven. We zullen inderdaad het kind in onszelf
moeten opdelfen om bij zoveel energie te komen. Wat moeten er veel
schillen af voordat we weer onszelf kunnen zijn zoals we ooit eens
waren toen we nog niet geprogrammeerd waren door de economische en
sociale verwachtingen van onze omgeving.



(Iona)

Zou het daarom kunnen gaan? Dat kerst beleven ook ten diepste is, in al dat moois, in al die glans en warmte, in het licht van de kaarsen en in de verbondenheid van de samenzang even weer kind worden. Even weer vol hoop en verwachting zijn en geloven dat het anders kan; en er op hetzelfde ogenblik ook meteen de motivatie voor vinden. Daar op het moment zelf als we zingen: ik kniel aan uwe kribbe neer, zo mooi en puur worden als een kind. Enthousiast en vrolijk durven zijn. Alvast bij voorbaat genietend van wat komen gaat zoals een kind zich al weken kan verheugen op een familiefeest.

Kind durven zijn is ook voorbij kunnen gaan aan alles wat je later hebt geleerd en de weg terug gaan. Overdenken hoe het komt dat je de dingen doet die je doet en zoals je ze doet. Doe je ze omdat je dat echt wilt, of omdat het van je verwacht wordt?

Kerst vieren we met in onze rug het Paasfeest. Zo verwijst het licht van de kaarsen naar geboorte en opstanding ineen. De gemeente schreef pas na de dood van Jezus over zijn geboorte. Niet zijn geboorte maar vooral de leefwijze van Jezus, de andere keuzes die Hij maakte zorgden ervoor dat hij een licht werd voor de mensen in wiens schijnsel je warmte en richting zoekt een leven lang.

Jezus was volkomen authentiek; hij ging dwars tegen alles wat opgelegd en als normaal en wenselijk werd gezien in. Daarin was ook hij als een kind.

Als je zelf kind durft te zijn beleef je het kerstfeest met een andere dimensie. Vrolijker, energiever en met meer fantasie. Creatiever om ruimte te zoeken in het dagelijks leven voor een levenshouding waarin het licht van het kindje Jezus warmte en aantrekkingskracht verspreidt. Kerst vieren we als het licht aarzelend weerkeert op het noordelijk halfrond. Het is de overwinning op het duister en de dood. Warmte zoeken we. En we komen samen in de kerstnacht in feite omdat we heimwee hebben naar vroeger, naar het goede gevoel dat vanzelf ontstaat bij het zingen van 'Stille nacht'.

In die heimwee vinden we onszelf als kind terug en hebben we de mogelijkheid opnieuw open te staan voor dat wonderlijke verhaal.

Een kind in de kribbe. Een vrouw die moeder wordt in een stal. Engelen die zingen. Een ster die de weg wijst.

Als een kind genieten van een prachtig verhaal en het zingen van een lied en van het licht dat de kaarsen verspreiden. Zo simpel maar tegelijkertijd ook zo diep ingrijpend in je persoonlijke leven. 'Dat je bij Hem welkom bent als je zelf kind durft te zijn'. Vrolijk kerstfeest!!!

Met een hartelijke groet, ds. Annemiek Boonstra

KERKDIENSTEN

6 december	10.00 uur	Mw. G. de Vries te Odoorn. (2^e Advent)
13 december	10.00 uur	Ds. W.T. Spoelstra te Spijk. (3^e Advent)
20 december	10.00 uur	Ds. W. Slob te Zuidlaren. (4^e Advent)
24 december	22.00 uur	Ds. A. Boonstra. (Kerstnachtdienst)
25 december	10.00 uur	Ds. A. Schaper. (1^e Kerstdag)
27 december	10.00 uur	Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
3 januari	10.00 uur	Ds. A. Boonstra. (Nieuwjaarsdienst)
10 januari	10.00 uur	Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
17 januari	10.00 uur	Oecumenische dienst in de Katholieke Kerk te Veendam.
24 januari	10.00 uur	Pastor A. Schaper te Nieuwe Pekela.
31 januari	10.00 uur	Mw. M. van Vliet te Veendam.
7 februari	10.00 uur	Ds. A. van der Zwaag te Wildervank.
14 februari	10.00 uur	Ds. A. Boonstra.
21 februari	10.00 uur	Ds. D.C. van Vliet te Veendam.

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer kinderen in de dienst aanwezig zijn, gaan ze voor de preek naar het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er n.a.v. het verhaal een "werkje" worden gemaakt. Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Donderdag 24 december:

Kerstnachtsdienst, informatie hierover vind u verderop in dit kerkblad.

Eerste Kerstdag, 25 december:

Vieren we de geboorte van Jezus Christus.

Iedereen is van harte welkom voor het bijwonen van deze dienst.

Zondag 3 januari:

Na de dienst, nodigen wij u allen uit voor de traditionele nieuwjaarsvisite in het Gebouw achter de kerk.

Zondag 17 januari:

Op deze zondag zal er een Oecumenische Ontmoetingsdienst worden gehouden in de Katholieke Kerk te Veendam en pastor Kerdijk zal voorgaan in de dienst. De dienst zal om 10.00 uur beginnen en aan de dienst zal meewerken het Gemengd Katholiek koor.

Er zal kinderoppas en kinderkerk worden gehouden en na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te blijven drinken.

Zieken:

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, wensen we Gods kracht toe. Laten we omzien naar elkaar!

Geboorte:

- 3-09-2009 *Marije Leonora*, dochter van Leon en Elsbeth Daling en zusje van Jorien en Jan-Bernard, Ommelandervijk 281.

Onze hartelijke gelukwensen met deze kleine wondertjes.

Gestorvenen in de afgelopen periode:

De gemeente gedenkt:

- 21 oktober 2009 C. Tonkes, Ommelandervijk 142.
- 22 oktober 2009 Mw. I. A. Meuken-Groothuis,
Zuidwending 235.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Giften voor het kerkblad:

- fam. V te V. € 25,--
- mw. B. te S. € 20,--
- fam. de G. te V. € 25,--
- fam. B. te V. € 20,--



Hartelijk dank voor uw gift.

Mocht u ook een gift willen geven t.b.v. het kerkblad en/of de bloemengroet, op blz. 2 van het kerkblad staan de rekeningnummers vermeld. Ook kunt u uw gift afgeven aan iemand van de kerk.

Kerkbalans 2009:

Er zijn nog enkele gemeenteleden die hun vrijwillige bijdrage nog (niet) of (niet helemaal) hebben overgemaakt.

Wij vragen u dit alsnog te doen, zodat wij de boeken op een juiste manier kunnen afsluiten. Bedankt voor uw medewerking.

Kerkbalans 2010:

“Een kerk is van blijvende waarde.”

De volgende maand, namelijk van 17 t/m 30 januari 2010, worden alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2010.

Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeente, waarvan u lid bent. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde.

* De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.

* De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

* De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben, een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de momenten in het leven, zoals doop en huwelijk en voor momenten van rouw en verdriet.

Kerkbalans, daar geef je voor.

Als christenen en kerkelijk meelevendenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2010 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde!

Namens het college van kerkrentmeesters.

Van de Kerkenraad:

Zoals u misschien nog weet hadden wij in het weekend van 4, 5 en 6 september jl. de opening gehad van onze gerestaureerde kerk en het Meijer orgel. Dit weekend hebben we met veel belangstelling mogen beleven.

Daarnaast hadden wij bij de deur een collectebus staan, waarin u als u het goede doel aansprak een bijdrage kon doen. Het goede doel was de Stichting Vrienden van het UMCG. Die zich o.a. bezig houdt met het zo aangenaam mogelijk maken voor de ernstig zieke kinderen.

Deze collecte heeft een bedrag van € 400,- opgebracht.

De opbrengst is door een paar leden van de restauratiecommissie naar het UMCG gebracht. Enkele dagen later ontvingen wij een brief met een reactie die wij u niet willen onthouden.

U kunt de brief lezen op de volgende bladzijde van dit kerkblad.

Onder grote belangstelling hebben wij ook onze kerk open gesteld tijdens de landelijke Open Monumentendag van zaterdag 12 september. Daarnaast zijn er nog vele mensen geweest die een kijkje hebben genomen in onze kerk op de Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Wij willen dan ook iedereen bedanken die op welke manier dan ook zijn/haar steentje hebben bijgedragen aan deze activiteiten.

Kerstmarkt:

De kerk zal ook weer aanwezig zijn op de kerstmarkt op zaterdag 12 december a.s. van 16.00 uur tot 20.00 uur, met haar traditionele spekkendikken. Wij bevelen ze van harte bij u aan.

Actie Schoenendoos:

Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan met de actie Schoenendoos, voor de kansarme kinderen. In de schoenendozen die we mochten ontvangen zaten schoolspullen, speelgoed, toiletartikelen, t-shirtjes. Iedereen hartelijk dank voor de ingeleverde schoenendozen en het geld wat gebruikt kan worden voor verzending naar de kinderen te sturen.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer.

tichting Vrienden van het UMCG

Postbus 30.0C
9700 RB Gro
Telefoon
(050)361468C
Telefax
(050) 361180

Bankrelaties:
Postbank
355932
ING Bank
68.23.24.604

Aan :

betr. : gift
ref. : SVUMCG/61/09/gw

Groningen, 24 september 2009

Geachte mevrouw

Vij bedanken u heel hartelijk voor de gift van € 400,- die we van u mochten ontvangen. Deze gift werd door u bijeengebracht door een collecte in de gerestaureerde kerk van Ommelandervijk- Zuidwending.

Vij zullen uw gift bestemmen voor het nieuwe kindertheater. Om kinderen nog meer te laten genieten van de voorstellingen zijn nog 2 brandwerende gordijnen nodig. Graag willen wij u gift daar aan besteden.

In het theater worden minimaal 4 keer per week voorstellingen gegeven voor zieke kinderen. Vooral kinderen die lang binnen het Beatrix Kinderziekenhuis zijn opgenomen, in verband met o.a. het krijgen van chemo-kuren, vinden hier veel afleiding.

Informatie over KiKa kunt u krijgen op www.kika.nl. Binnen ons ziekenhuis werken de vrijwilligers en de medewerkers van het Beatrix Kinderziekenhuis nauw samen om het verblijf van kinderen te veraangename.

Logmaals onze dank voor uw gulle gift!

Met vriendelijke groet,



Groot huisbezoek 24 november jl.:

Besef

Niemand ontkomt eraan
jarenlang kunnen je dagen mild zijn
en leef je in de zachte bries
van kleine zorgen.
En plotseling
stormen van pijn

Het leven is dansen
tussen licht en donker
tussen eb en vloed.
Daartussen ligt het besef
van het draaien der aarde.

Wie alleen maar langs kalme meren gaat
zal de vloed nooit ruiken
en het strand niet bewandelen
achter het terugwijkend getijde.

Maar zeg dat niet tegen
wie vecht in de branding
gooi dan een lijn uit

Catharina Visser

Met dit prachtige gedicht heeft mw. Meerburg onze groothuisbezoekavond afgesloten op 24 november. We hadden een goede avond waarin we in een gemoedelijke sfeer gesproken hebben over allerlei zaken die ons rond geloof en kerk bezighouden. Het was goed met elkaar te delen en van elkaar te horen en te leren.

In het voorjaar zullen we opnieuw een vergelijkbare bijeenkomst organiseren waarin we willen spreken over het boek 'In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici'. Dhr. Mulder heeft aangegeven mee te willen helpen bij de voorbereiding. Wie hierin ook geïnteresseerd is en mee wil denken en praten in een voorbereidende fase is van harte welkom en kan zich bij mij opgeven.

Ds. Annemiek Boonstra

Spaar postzegels en kaarten voor de zending:

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Zo ook in onze eigen gemeente. Misschien heeft u zelfs nog hele oude kaarten of postzegels in de kast liggen? Maar hoe weet u of deze geschikt zijn voor de inzamelingsactie?

Vooropgesteld kan worden, dat **alle** postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele Ansichtkaarten en dubbele vouwkaarten zijn gewild.

Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van postzegels en kaarten:

Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.

Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.

Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van) Anton Pieck, Rien Poortvliet, Ria Kramer, Marjolein Bastin, Unicef, Bloemenkaarten Hartjeskaarten "voor het kind" (met hartje achterop).

G.M.

Aankondiging.

Donderdag: 24 december a.s.

Zal er in de Hervormde Kerk te Ommelandervijk – Zuidwending



een Kerstdienst worden gehouden.

Aanvang: 22.00 uur:

Voorganger: Ds. A. Boonstra

Organist: Dhr. M. Gelderloos

Trompetist: Dhr. L. Leutscher

De collecte van deze avond is bestemd voor de voedselbank te Veendam.

Na de dienst is er voor de liefhebbers een kopje koffie, warme chocolademelk of een glaasje glühwein.

Kerstwens

Vertrouwen en Geluk,
Liefde en Verdraagzaamheid is de kreet vandaag de dag,
sommigen volgen dit heel gemakkelijk op met een lach.

De wereld is vaak oneerlijk en zwaar "verrot",
we maken elkaar maar al te graag kapot.
Maar met Liefde en vooral Vertrouwen,
kunnen we het met elkaar wel uithouden.

Er is zoveel haat en nijd heden ten dage nog steeds op aarde
en mensen vergeten vaak hun normen en waarden.
Ook in veel families is er vaak ruzie en zijn er misverstanden,
we dragen elkaar vaak allang niet meer op handen.

We moeten ook eindelijk eens leren,
dat je een andermans leven niet kan regisseren.
Leven en laten leven is een groot goed,
doe je dat, dan komt alles goed.

Laten we het in 2010 eens proberen anders te doen,
vertrouwen blijven houden en het eens afdoen met een zoen.
Er zijn zoveel mensen,
die uit gewoonte een ander alle goeds wensen.

Maar of ze er ook echt achter kunnen en willen staan,
zodra dat gebeurt is het met veel leed gedaan.
Laat elkander in je waarde,
dan komt er nog wel eens echt vrede op aarde.

Dit is een diep gemeende hartenkreet
Bespaar elkaar in 2010 eens veel leed.

Voor de kinderen: Een kerst-engel maken

Geef de engel een mooie,
lichte kleur, knip hem uit,
rondvouwen en vastplakken.
Veel succes en fijne
Kerstdagen!!!



Stichting vervoer naar christelijke school

In de krant : De Noord Ooster: van dinsdag 31 augustus 1920 stond een stukje over de opening van de Chr. school Ommelandervijk – Zuidwending. Men was blij met Christelijk onderwijs op Ommelandervijk – Zuidwending.

In verband met de verandering van de wet op het basisonderwijs moest de school in 1991 sluiten. Er is toen een stichting opgericht voor vervoer van de kinderen naar de Chr. school De Kern in Veendam. Deze stichting was altijd nog intact; er was toen geld op de rekening van de stichting gestort om het vervoer te regelen.

Daar er geen vervoer meer is voor kinderen naar het Christelijk onderwijs hebben we besloten de stichting op te heffen.

Het geld wat nog op de rekening van de stichting stond is geschonken aan het restauratiefonds van de Hervormde Kerk Ommelandervijk Zuidwending.

Namens de stichting: Mevr. J.P. Vreugdenhil – v.d. Eijk
De heer J.A. v.d. Tweel.

Reactie Restauratiecommissie:

Onlangs zijn wij in kennis gesteld van het bestaan van een rekening die nog verbonden was aan het Christelijk onderwijs.

Aangezien hier de Christelijke school in 1991 gesloten is en er nog geld op de rekening stond t.a.v. het vervoer, zijn wij de stichting zeer erkentelijk om het geld te besteden voor de restauratie van onze kerk te Ommelandervijk. Wij zullen het geld een gepaste bestemming geven. Zodra dit bekend is zullen wij u allen mededelen welke aanschaf is gedaan met het geld..

Nogmaals willen wij het stichtingsbestuur bedanken voor de donatie.

De restauratiecommissie van de Hervormde kerk Ommelandervijk – Zuidwending.

NBvP:



De NBvP, “Vrouwen van Nu” afdeling Ommelandervijk heeft haar jaarlijks Kerstavond op woensdag 16 december a.s. in het dorps huis “De Wending”.

Aansluitend heeft het bestuur gemeend iets te organiseren met een algemene bestemming voor de bewoners van beide dorpen en omstreken. Zij hebben gemeend dit te doen met een kerstconcert in de Hervormde Kerk te Ommelandervijk - Zuidwending.

Het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander uit Hoogezand-Sappemeer zal deze avond het kerstconcert verzorgen.

Onlangs heeft dit koor nog medewerking verleend aan een zangdienst in deze kerk, wat een geweldige succes was.

Het concert begint s’avonds om 20.00 uur en de entree is gratis. Wij hopen dat vele mensen dit concert zullen bijwonen.

Bijbel een bestseller:

Van de vijf jaar geleden gepresenteerde Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is het miljoenste exemplaar verkocht. Het miljoenste exemplaar is symbolisch overhandigd op het christelijke Lees & Luisterfestival in Ede. Volgens uitgever is het hoge aantal verkochte Bijbels in een relatief korte periode van vijf jaar uniek te noemen.

Ter vergelijking: van Jan Siebelinks ook in 2004 verschenen bestseller “Knielen op een bed violen” zijn 580.000 exemplaren verkocht. Het verkoopsucces heeft de uitgeverij zelf ook verrast. (ANP)



Chr. Toneelvereniging

ADVENDO

brengt dit seizoen voor u een blijspel in 3 bedrijven:

“Onrust in het rusthuis”

van
Henk Roede

Er is een nieuw rusthuis geopend en alles loopt nog niet naar wens, er zijn nog maar 3 bewoners samen met de directrice, de zuster en een klusjesman, en naar een kok wordt nog gezocht. Kunnen de oudjes ook echt van hun oude dag genieten of moeten ze zich weten staande te houden temidden van de perikelen die zich afspelen in het rusthuis.

Dit kunt u zien in het gebouw achter de Hervormde kerk te Ommelandervijk-Zuidwending op de volgende avonden:

Zaterdag 9 januari 2010

Zaterdag 16 januari 2010

Zaterdag 23 januari 2010

Zaterdag 30 januari 2010

Aanvang 20.00 uur.

Zaal is open v.a. 19.00 uur.

Kaarten zijn te bestellen á € 4,00 bij:

**H. Huisman, tel. 61 70 61
na 18.00 uur.**

HELP HELP

Onze webmaster (dhr. Richard Pietersen) is op zoek naar houten klompen voor een schoolproject van één van zijn kinderen. De hele klas gaat er boten van maken en een wedstrijd houden in het Oranjekanaal. Wie kan hem hieraan helpen? Nieuwe klompen, oude klompen, linker klompen, rechter klompen, paren klompen, klompen met een scheur in de kap (want met een scheur in de bodem blijven niet drijven). Alle varianten zijn zeer welkom, behalve kinderklompen! De klompen graag afgeven aan Henk Pietersen, in de kerk of bij hem thuis (Zuidwending 125).

Namens de webmaster: alvast uw hartelijke dank.

Nieuwjaarsrecept

knip af en toe
kwartiertjes uit de tijd
en doe die
aan jezelf cadeau
zo blijf je baas
over de tijd
die anders zomaar
door je vingers glijdt

Oeke Kruythof.

De redactie van dit kerkblad van de Hervormde Gemeente Ommelandervijk – Zuidwending wil alle lezers en alle mensen op deze wereld goede kerstdagen en een gezond 2010 toewensen.

Bent u al lid van de **Onderlinge Uitvaartvereniging**
“OMMELANDERWIJK – ZUIDWENDING” U.A.?

Voor het jaar 2009 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en ouder, voor leden van 16 – 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van onze vereniging:
Aafien de Vries – Heemskerkstraat 10 –
Veendam – tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597-646981, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKHOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,
9644 XH Veendam, tel. 0598 – 617379.

**KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!**

UITERLIJK: 31 januari 2010

OUD PAPIER – ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!

19 december 2009

16 januari 2010

20 februari 2010

Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de Ommewending, dorps huis de Wending en de Kerk.